

Liturgie zondagmorgen 14 april 2019, 9.30 uur

Ds J. Werkman - Anna Paulowna

Mededelingen van de kerkenraad

Votum en groet

Zingen **nGK Psalm 42a**

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U

Gebed

Zingen **oGK Gezang 91** (*GBS De Lichtwijzer*)

In het kruis zal 'k eeuwig roemen

KING

Lezen **1 Samuel 21: 2 - 10**

Zingen **Opwekking 502**

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, in uw nabijheid wil 'k zijn

Tekst **Mattheus 12: 1 - 8**

Zingen **nGK Gezang 195**

Ik ben het levensbrood, Ik red je van de hongersnood

Preek

Zingen **Lied* bij 1Sam.21 & Matt.12** (*melodie oGK 167*)

Lezen Formulier om het heilig avondmaal te vieren (1)

Zingen **LB lied 221: 3**

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft

Tafel 1 **LB Lied 231: 1 en 2**

Dank U, dat wij samen eten

Tafel 2 **LB Lied 384: 6**

En wat is ons geboden aan deze blanke dis?

Tafel 3 **LB Lied 384: 7**

Hoe zalig die zich laven van vreugde dronken zijn!

Tafel 4 **LB Lied 384: 8**

Hij is de wijn, de zoete die nimmermeer verschaalt

Gebed (Dankzegging 2)

Zingen **nGK Psalm 103: 3 en 4**

Hij is een God van Liefde en genade

Collecte Kerk en Emeritering

Zingen **nGK Psalm 84: 3 en 6**

Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht

Zegen met als gezongen amen **LB Lied 416**

Ga met God en Hij zal met je zijn

Lied te zingen bij viering van het avondmaal, bij 1 Samuel 21: 1-6 & Mattheus 12:1-8

Ook te zingen op de melodie van: 'Jezus, leven van mijn, leven',
'k Heb geloofd en daarom zing ik' en 'Welke een vriend is onze Jezus'

tekst J. Werkman

melodie Charles A.E. Groot – Samen in de naam van Jezus

1 Da-vid en zijn man-nen kwa-men
plots bij A-chi-me-lek aan.
Nie-mand hoef-de zich te scha-men,
om aan ta-fel aan te gaan.
Zon-daars krij-gen uit ge-na-de
on-voor-waar-de-lijk uw brood.
Zo ont-rukt U aan het kwa-de

elk die smeekt om hulp in nood.

2 U, Heer Jezus, roept ons samen
als twaalf broden op uw dis.
Dankbaar komen wij be-amen,
dat uw liefde tastbaar is.
Dank U wel, dat wij in vrijheid
mogen eten in uw tent,
waar het brood van uw nabijheid
toont dat U aanwezig bent.

3 Als de sabbatshoeders klagen,
om het koren, dat ik pluk,
mag ik U vrijmoedig vragen:
Heer, U bent toch mijn geluk?
Geef genade aan uw drempel
Schenk uw onschuld. Heer, ik weet:
U bent veel meer dan de tempel,
U, die Brood van Leven heet.